

De erfgoedhalte is een tijdelijke openluchttentoonstelling. Ze duikt op in het straatbeeld en brengt het verhaal van de verdwenen gebouwen, mensen en gebeurtenissen op die plek. Ze zorgt ervoor dat je plaatsen waar je dagelijks passeert met andere ogen gaat bekijken. Sta even stil bij je erfgoed en laat je verrassen! De erfgoedhalte blijft enkele maanden staan en verhuist daarna naar een nieuwe locatie.



Erfgoedcel CO<sub>7</sub> is de dienst cultureel erfgoed van CO<sub>7</sub>, het samenwerkingsverband voor cultuur, erfgoed en archeologie tussen de gemeenten Heuveland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

Sint-Jacobsstraat 1 • B-8900 Ieper • E erfgoedcel@co7.be  
T +32-(0)57-239 312

De teksten van de voorbije 42 erfgoedhaltes in de Zuidelijke Westhoek kan je lezen op [www.erfgoedhaltes.be](http://www.erfgoedhaltes.be)

**DRANOUTER**  
**Planciusplein**  
**zaterdag 21 maart 2015**  
**17u**



## stilstaan bij **ERFGOED**

De Borelle bestaat 40 jaar! De gemeente Heuveland, het Borellecomité en Erfgoedcel CO<sub>7</sub> nodigen u graag uit op de feestelijke inhuldiging van de erfgoedhalte en de 40<sup>ste</sup> Borelletocht.

# DRANOUTER

## «Borelle» wordt hard voorbereid

In Dranouter wordt weer Borelle gevierd op zaterdag 15 maart. Dit jaar wordt vooreerst een kleine tentoonstelling opgezet met: patacons (uit het museum voor volkskunde, Brugge), een fotomontage van de voorbije Borelles, en iets over de geschiedenis van dit feest.

Van zaterdag 8 maart tot en met 16 maart staat alles te bekijken in «De Pelikaan» te Dranouter. Verder krijgen we op 15 maart natuurlijk de Borelle-wandeling met «vuur-werkjes» (start 17 uur), De Borelle-koeken, het lentevuur, de fakkeltocht en het

avondfeest (20.30 u.) Naast plaatselijke «vedetten» zijn er dit jaar ook twee gaasten: een beroemde goochelaar en Johan Vandenberghe uit Koksijde, met zijn Westvlaamse liedjes.

En nieuwigheden zijn er ook: men is volop bezig met het maken van een Borelle-lied. Wees er maar zeker van: het wordt een hit.

Verder is er voor alle Dranouterenaars die op de plaats en langs de wandelweg wonen een wedstrijd in het gevelversieren. Tema: Borelle-lente. Er zijn 2.000 fr. prijzen voorzien.

↑ In 1980 werd het Borelleslied gemaakt en is men gestart met de gevelversiering. *Het Wekelijks Nieuws*, 1 februari 1980, p. 18

In 1976 werd in Dranouter terug met een verdwenen traditie aangeknoopt: de Borelle. Het gebruik bestond in het ontsteken van het vuur en het binnenbrengen ervan in het dorp. *“Borelle, Borelle, steekt het vuur in d’helle”* werd er geroepen op de tocht naar het dorp.

De overgang van de winter naar de lente was, vroeger meer dan nu, een echte bevrijding: er was langer licht en eindelijk verdween de koude.

De erfgoedhalte in Dranouter is een project van Erfgoedcel CO<sub>2</sub>, i.s.m. het Borellecomité, ‘HEUVELLAND verbeeldt’ en de gemeente Heuvelland. De erfgoedhalte aan de wandelboom op het Planciusplein zet het erfgoed in de kijker. Kom even langs en sta stil bij het lokale erfgoed!

→ Op 20 juli 1972 was Armand Pien aanwezig bij de officiële opening van de sterrenwacht aan de Hille in Dranouter. *Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’*

## PROGRAMMA

### Planciusplein

- Namiddag* Lentegevelversiering aan Dranouterse huizen  
17u Inhoudiging erfgoedhalte aan de wandelboom  
17u20 Aanleren Borelleslied

### Borelletocht (6 km)

- 17u30 Familiewandeling met muzikale begeleiding door Te Fête en stropoppenverbranding Bij zonsondergang Lentevuur op de Monteberg en fakkeltocht naar O.C. De Klakeye in het dorp (Dikkebusstraat 236)

Aankomst aan O.C. De Klakeye met een vuurspektakel, muziek, springkasteel, barbecueworsten en ‘40 jaar Borelle’-bier  
Vertoning van filmpje over De Borelle

### Voor, tijdens en na de wandeling:

Drankenkar met o.a. befaamde Pomelle en Vinesse, ‘40 jaar Borelle’-bier en warme chocomelk  
Borellekoeken en fakkels

